

Tết Mậu Tý - Hội Xuân Dân Tộc lần thứ X

(Trích Website của Cộng Đồng Công Giáo VN Tổng Giáo Phận Paderborn & Giáo Phận Essen)

<http://www.songdao.de>

Trời xanh trong sáng với nắng xuân rực rỡ chan hoà dù có thắm chút lạnh nhưng lòng người hôm nay thấy ấm áp và dâng lên niềm vui cực độ cùng với ánh nắng rực rỡ của mặt trời chói chang. Ngôi thánh đường St. Babara lễ thường giờ này vắng lặng tĩnh mịch; nhưng hôm nay lại khác thường như thời tiết nóng ấm giữa mùa đông ở cái xứ Đức quanh năm lạnh giá này; phải chăng tất cả đang cùng hoà một nhịp với đoàn người Việt nam „xúng xính trong bộ quần áo mới“ về cái đất Mülheim nhỏ bé này để tham dự lễ Đầu Năm và mừng năm mới của „ta“. Thánh lễ Đầu Năm với đông đảo người tham dự cùng với các „vị khách lớn“ từ phương xa luôn nối kết và hiệp thông với CĐPE, thật là vinh dự cho Cộng Đồng vùng cha Nguyễn ngọc Thuỷ. Cùng với ca đoàn, cộng đoàn dân Chúa đồng thanh hát vang tôn vinh Thiên Chúa là chúa Xuân muôn đời, cảm tạ Ngài là Chúa tế vạn vật đã ban cho nhân gian mưa gió thuận hoà để con người và hoa trái bốn mùa tươi đẹp, để rồi cuối cùng nhờ lời cầu bầu của Nữ Vương Mùa Xuân những ý nguyện dâng lên cầu xin cho mọi con dân được sống trong thanh bình an vui qua mọi thời gian năm tháng ngày đêm trong bàn tay thương yêu của Ngài.

Oberhausen – Heinrich Heine Gymnasium – Mülheimerstr.172, một địa danh và „nơi hẹn hò“ quen thuộc với khách thập phương khắp nơi và mọi miền mỗi „độ xuân về tết đến“ trên xứ người lạnh giá. *Đã mười cái tết về dự với đồng hương bà con rồi chứ ít gì, chỗ này quen quá rồi ! Một đồng hương tâm sự. Ừ nhỉ! Năm nào cũng đến nên quen chân và cái hay ở chỗ là BTC năm nào cũng báo trước"Termin" tết năm sau nên mình không bao giờ quên ngày này năm tới ! Một đồng hương khác thổ lộ.*

Mà quả thật như vậy, chính bản thân mình cũng thấy rạo rực như ngày còn bé xa xưa được cha mẹ dẫn đi chợ tết. Năm nay dường như không khí và khung cảnh có phần đặc biệt hơi khác hơn mọi năm, người dự cũng đông hơn. *Ồ! Đông vui quá ! Cộng Đồng Công Giáo Paderborn-Essen năm nay kỷ niệm Hội Xuân Dân Tộc lần thứ X đấy! Hèn chi chương trình văn nghệ năm nay thật đặc sắc và đượm đầy tình tự dân tộc, đúng là ngày Hội Xuân Dân Tộc !* Kẽ viết nghe thoáng được từ một người tham dự; tự nhiên trong lòng dâng lên một niềm hãnh diện và nói thật: có một chút tự hào xen lẫn. Một món quà kỷ niệm tuy nhỏ nhoi nhưng đầy ý nghĩa tặng cho khách tham dự vào cửa đủ nói lên „**mỗi tình thắm nồng và mặn mà**“ giữa Ban Tổ Chức và người đến viếng thăm Cộng Đồng. Mười năm nhìn lại để thấy những thành quả thu lượm được từ cái nhìn ở hai khía cạnh: từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Ban Tổ chức mỗi năm đều cố gắng sinh động và linh hoạt không ngừng từ hình thức lẫn nội dung để luôn thăng tiến trong bậc thang giá trị của „Ngày Hội Xuân“ và từ đó luôn thăm dò cũng như „tôn trọng“ cảm tình quý mến của tất cả mọi người tham dự đã dành cho Cộng Đồng nói chung. Từ những ngày đầu tiên với những bước chân dọ dẫm đầy khó khăn để rồi luôn được tiếp nối với những đóng góp, hy sinh và cho đi của bao nhiêu thành phần không kể tuổi tác trong tất cả mọi lãnh vực mới có được hôm nay; để khi kỷ niệm lần thứ X ngày Hội Xuân Dân Tộc kẽ hôm qua và người hôm nay đều nắm tay chung lời cảm tạ những Hồng Ân mà ta có được.

Mười năm đã qua để nhìn tới phía trước với những bước chân mạnh dạn, tự tin đón nhận trách nhiệm của người đã đi qua, tiếp tục đóng góp cho đồng hương luôn yêu thương tán thưởng „ngày họp mặt truyền thống“ Hội Xuân Dân Tộc. Nhìn về phía trước thấy rằng

hôm nay các bạn trẻ đã đến với chúng ta thật đông; vậy cái „lực hút“ phát xuất từ nơi đâu (?). Có những cái đã xưa cũ không hợp thời chắc chắn nên loại bỏ; để thay vào những gì trẻ trung gọn gàng hợp với cái nhìn và thời đại hôm nay; quan trọng là „tinh thần truyền thống“ của những ngày đầu không nên thay thế. Hãy biết quý trọng và giữ gìn những gì ta có được hôm nay để luôn phát huy trong tinh thần phục vụ; phải chăng chính lúc ấy chúng ta đã sống được tinh thần „sống đạo giữa đời“.

Đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe nhiều tiếng than phiền: *Chả còn gì để ăn và mua đem về cả! Bánh mì, bánh bao, bánh cuốn, phở, cháo, bánh tét, bánh chưng, bánh bò... sạch láng! Năm sau nhớ làm nhiều hơn chút nghe các bác! Thôi đành uống thêm ly bia tán dóc cho đỡ đói vậy (người Đức có câu: „một ly bia bằng 2 ổ bánh mì!“! Tháo nào mấy tay ở xa tận Bremen, Hamburg biết trước lo "bestellen" đem cất ra xe từ đầu bữa! Nhìn vào thấy đúng là gian hàng nào cũng „leer“, nhìn đồng hồ mới 23g00. Ngoài trời có hơi lạnh thêm nhưng bầu trời vẫn quang đãng và khô ráo. Tết năm nay thật đẹp ! Ngày hôm đó thật vui và mọi người dù đã 1g00 sáng nhưng dường như cứ quyến luyến nán lại đôi chút để bắt giữ lấy cho hết cái „hương xuân“ đem về vì mãi đến ngày 31 tháng Giêng năm sau mới trở lại cùng với bao khuôn mặt thân quen mừng xuân Kỷ Sửu. Chúc nhau lần nữa cho mọi thành đạt – an vui trong năm mới Mậu Tý.*

F.T. ghi nhận.